

# ContiNieuws

## Inhoud:

- Welkom
- Het ontstaan Radio Continú
- Feestverslag 8 mei 2004
- Ook in 2005 op de kabel !
- Kortingsbonnen 4 juni 2004

www.radiocontinú.nl

1<sup>e</sup> Jaargang No: 1

Oplage: 600

Mei 2004

*Hartelijk welkom bij het eerste ContiNieuws alleen voor donateurs.*

Voor u ligt de allereerste uitgave van ContiNieuws, die exclusief en alleen voor donateurs is. Wij hebben gemeend om de donateurs, hiermee op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen Radio Continú. Ook kunt in deze eerste uitgave een impressie lezen van Radio Continú's Artiestenfestival welke gehouden is op 8 mei j.l. bij de Tolplaats te Drouwenermond. Radio Continú is van mening dat het Nederlandstalige levenslied moet blijven bestaan en dat kan natuurlijk niet zonder u als trouwe donateur.



Radio Continú is inmiddels 2,5 jaar via de kabel te beluisteren. Eerst alleen in Zuid Oost Drenthe, kabel 105.9 en sinds 24-2-2004 ook in het overgrote deel van de Provincie's Groningen en Drenthe, kabel 93.6. Komt een dergelijk radiostation zomaar uit de lucht vallen? het antwoord luid uiteraard NEE. De teamleden van het station zijn allen al jaren op hobby basis bezig om de luisteraars (en zich zelf) te pleziëren met gezellige muziek. Muziek die niet of veel te weinig op de radio te horen was, dit gebeurde dan als FM piraat. Velen van u zullen zich mogelijk het Rosamunde-team kunnen herinneren. Ook toen stond het plezier beleven aan het pleziëren van luisteraars en het promoten van Regionale en Nationale artiesten voorop. Echter een toekomst met garanties voor continuïteit (om maar eens een woordspeling te gebruiken) zat er niet in. Hoge boetes en het gedwongen afscheid moeten nemen van duurbetaalde apparatuur lagen in het verschiet. Dit was dan ook de reden dat er naar mogelijkheden voor legalisatie werd gezocht, stap voor stap lukte het (met de nodige tegenslagen, maar met veel wilskracht) om de benodigde vergunningen en het vertrouwen van de beslissende instanties te verkrijgen. En zie daar, op 22-12-2001 was Radio Continú officieel geboren. Waarom de naam Radio Continú? Heel simpel omdat het team vanaf dat moment 24 uur per dag en 7 dagen per week ging draaiden, dus "Continú" te beluisteren.

## Gastenboek berichten:

*Dag medewerkers van Radio Continú. Echt super wat jullie doen met je station. Alle dagen Nederlandstalige muziek! Hier in Ulrum wordt naar jullie geluisterd. Veel succes en de vriendelijke groeten aan een ieder. Bert Burdy.*

*Hoi Radio Continú, ik kreeg dit adres via mijn tante die in Emmen woont, die luistert altijd naar jullie via de kabel en ik luister nu elke dag via internet. Ga zo door! Groetjes vanuit Dordrecht (Zuid Holland) Denny Pol.*

Tot zover een kort stukje geschiedenis van een jong en vooral uniek radiostation dat geheel gerund word door vrijwilligers, en haar bestaan mede dankt aan de artiesten, sponsors en adverteerders, en uiteraard aan u als donateur.

## Zaterdag 4 Juni 2004 – Radio Continú's 2<sup>e</sup> Artiestenfestival!

Zaterdag 4 Juni 2004 ook weer een spetterend Radio Continú Artiestenfestival in de feesttent te Tweede Exloërmond. De opening van deze avond wordt gedaan om 20:00 door: Lucas & Gea Hulshof. Deze worden gevolgd door: Bouke, Burdy, DJ Goldfinger, Erik Rossing, Tjeerd, Chris de Roo, Maria en "De Stemmingmakers". Deze avond zal er ook een zowel landelijke als regionaal bekende artiest(e) optreden! Denkt u te weten welke artiest(e) als speciale gast zal optreden? Schrijf zijn of haar naam dan op een briefkaart en stuur deze op.

En maak, tijdens het festival, kans op een Radio Continú verrassingspakket.

*(Vergeet niet uw eigen naam en adres te vermelden!)*

## Postadres:

Radio Continú  
ExloërkijlZuid 38  
9157 AC Tweede Exloërmond

